

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

februari 2022

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
30	31	1	2	3	4	5

Dak- en thuislozen

De winter is voor dakloze mensen geen fijne periode, zeker niet in de lockdown. Er zijn maar weinig plekken waar zij kunnen zitten en ze welkom zijn. Per dag moeten ze een paar keer een paar uur buiten in de kou overbruggen voordat ze bij een inloop naar binnen kunnen. En als het niet vriest slapen sommigen buiten op straat of in het park. Het is belangrijk dat we deze mensen niet los laten, maar naast ze gaan staan en bereid zijn om naar hun verhalen te luisteren.

- laten we bidden voor mensen die verstrikt zitten in een web van verslaving, dakloosheid, eenzaamheid en zorgen
- laten we bidden voor de arbeidsmigranten uit Oost-Europa die dakloos zijn geraakt
- laten we danken voor de hulp die er in Arnhem beschikbaar is, en voor alle mensen die zich betaald of vrijwillig inzetten om het leven van dakloze mensen kleur en zin te geven
- laten we bidden dat God ons genadig is en wij de kracht krijgen om niet weg te kijken als wij zelf ook geen oplossingen zien

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
6	7	8	9	10	11	12

Studenten in Arnhem



Deze week kunnen we bidden voor de studenten in onze stad en het personeel van de HBO- en MBO-scholen. Iemand vanuit dat werkveld reikt ons dit aan:

- onder studenten is veel somberheid; isolatie, demotivatie, onzekerheid, studieachterstand vanwege Corona maatregelen
- docenten zijn vermoeid: werkdruk, online werken, omgaan met risico op besmetting, goede begeleiding geven aan studenten
- studentpsychologen en begeleiders die veel studenten met nood voor zich krijgen
- bestuur en directie; besluitvorming en leiding geven in onzekere en moeilijke omstandigheden.
- dat het onderling contact tussen christelijke collega's en samen bidden verder mag groeien
- dank voor christelijke studentenverenigingen en dat zij een positief geluid mogen uitdragen
- dat binnen de scholen een sfeer van liefde: ruimte, aandacht en groei mag heersen

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
13	14	15	16	17	18	19

Hoop in leven en sterven

Deze week bidden we voor iets waar velen, ook in onze stad, strijd bij ervaren. Sterven en de dood. Verschillend als we zijn, roept dit natuurlijk ook van alles op in onze (altijd beperkt wetende) mensenzielen. Hopelijk is daarbij ook steeds voldoende perspectief en hoop.

Als een mens gezond van geest is ligt een strijd om zich aan het leven vast te klampen voor de hand. De dood vindt plaats als wij ons lichaam moeten verlaten. De stervende zal de reis aanvaarden die de geest zal moeten maken. Vanuit het geloof weten wij dat Jezus die reis kent. Hij heeft die reis zelf gemaakt. Hij maakte deze voor jou en voor mij beschikbaar (Joh. 11:25). In Zijn liefdevolle, rechtvaardige, genadige en waardige handen kunnen wij dit leven op aarde verlaten.

- laten we bidden voor Arnhemmers die bang zijn voor het sterven of voor de dood, mensen die we misschien zelf ook kennen en die we op ons hart hebben
- dat God erbij komt en dat velen troost en perspectief vanuit het evangelie mogen ervaren
- dat wij liefde en troost kunnen bieden, wanneer nodig - in ons luisteren, zwijgen, bidden en spreken
- voor vrede, aanvaarding en perspectief voor iedereen die ons en dit aardse leven los heeft te laten
- voor vrede ook voor hen die graag willen sterven - dat er geen bitterheid is maar rust en een verlangend uitzien naar God
- voor onszelf: dat wij kracht en rust krijgen om de dood hoopvol aan te kijken

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
20	21	22	23	24	25	26

Kinderen op de basisschool

Het onbekende en grillige virus - juffen, meesters, ouders en kinderen die ziek worden - lockdowns en quarantaines - crisismaatregelen en de onrust daarover - het zoeken naar praktische oplossingen bij van alles - volwassenen die hun onmacht ontkennen - verdriet, angst, zorgen... een situatie die te groot is voor ons allemaal. Heer, leidt ons erdoor! Op veel manieren heeft deze tijd ook invloed op onze jonge kinderen.

Laten we voor hen bidden:

- voor rust, vertrouwen en voldoende plezier
- voor de nodige groei en de passende ontwikkeling
- dat de kinderen er uiteindelijk sterker uit mogen komen
- voor onszelf: dat we goed opletten wat wij door deze tijd heen van de kinderen kunnen leren



Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

